

Lezing woensdag 11 december 19u00

Hoe de Zonnekoning Gent op de knieën dwong in 1678



Oorlog? Het is van alle tijden. Op dat vlak was 1673 wel een scharnierjaar in onze geschiedenis. Want dan werden de Zuidelijke Nederlanden, waartoe Gent behoorde, meegezogen in één van de grote Europese oorlogen: de Frans-Hollandse Oorlog (1672-1678). Ook onze contreien veranderden in een groot slagveld. Op het einde van die oorlog werd Gent in enkele dagen tijd belegerd en veroverd. Hoe pakte Louis XIV dit aan? Hoe slaagde hij erin de fiere stad snel in te nemen? Hoe werden de Gentenaren zich? En waarom pakte de Zonnekoning graag uit met dit wapenfeit?

Het beleg van Gent in 1678 is een onderwerp waarin de **Gentse historicus Aiko Boumerkhoufa** zich helemaal ondergedompeld heeft voor zijn masterscriptie. Hij vertelt er dan ook graag over. HHKGent/Ghendtsche Tydinghen nodigt hem uit voor een **lezing op 11 december 2024**. Eerst gaat hij kort in op het belang van Gent in de 17de eeuw. Daarna schetst hij de aanloop tot het beleg van Gent, de belegering, de bezetting en de bevrijding. Om meer dan één reden een opmerkelijke gebeurtenis aan het einde van die grote oorlog.

Het is dan ook geen toeval dat in de ‘Galerie des Glaces’ in Versailles als in het ‘Hôtel des Invalides’ in Parijs het beleg van Gent in de verf werd gezet!

Afspraak op woensdag 11 december

Van Crombrugge’s Genootschap, Huidevetterskaai 39 9000 Gent

Deuren: open om 19u00

Toegang: **gratis** voor leden HHKGent (abonnees Ghendtsche Tydinghen), 5 euro voor niet-leden.

Parking: Vrijdagmarkt

Welkom!